

## . דיווח מיהודייה מזרחיה ישראלית בעלת ברית

ביקרתי במרוקו בפעם הראשונה בחיי על מנת להשתתף כבעלת ברית בסדנא לשחרור מוסלמים (ראה מאמר קודם)

אני יהודייה ישראלית ממוצא מרוקאי. זו הייתה עבורי סתירה גדולה (למצוקה) לשמוע סביבי את השפה המרוקאית, לאכול את האוכל שאני מכירה מהבית ולמעשה בפעם הראשונה בחיי להיות עם האנשים שלי ולהתחבר להיותי ערבייה.

יהודים ממוצא מרוקאי מדוכאים בישראל ע"י יהודים אשכנזים. חלקים רבים הקשורים בערביות שלנו הוסתרו והודחקו . הביקור במרוקו היה עבורי הזדמנות לעוד חיבור וקשר למורשת שלי וכתוצאה מזה בלהבנה עמוקה יותר של מי אני. אני גם הבנתי לראשונה איך זה היה עבור המשפחה שלי לחיות במדינה מוסלמית, ואיך זה להיות מיעוט יהודי בקרב רוב ערבי.

לסדנא הגעתי עם חברה מאוד קרובה שלי, שהיא אישה פלסטינית שמזה כמה שנים אני מלמדת אותה יעוץ הדדי אחד על אחד. ההשתתפות שלה בסדנא הייתה מבחינתי המשך הולם לדרך שעשינו יחד. סדנא שיש בה רוב מוסלמי ושהתקיימה במדינה מוסלמית, כשהשפה הדומיננטית בה הייתה ערבית, נראתה כמקום הנכון עבורה להיכנס לקהילת הייעוץ. בסדנה הייתה לה הזדמנות לפגוש עוד נשים פלסטיניות ומוסלמיות דתיות כמוה. אני חושבת שזה אפשר לה להרגיש ביטחון ולדעת כי הדבר שאנחנו עושות הוא לגמרי בשבילה. עזי ונזיש חשבו עליה היטב ויצרו עבורה את התנאים המיטיבים ביותר על מנת שתרגיש בטוח ותוכל לעשות את העבודה שהיא הייתה צריכה לעשות.

כתומכת יהודייה ישראלית ובעלת ברית למוסלמים בכלל ולפלסטינאיות בפרט יכולתי להתמודד מול מצוקות המדכא שלי . עבדתי קשה מאוד להרגיש טוב עם עצמי ועם מי שאני. התמודדתי עם רגשות קשים שאני לא אהובה ולא רצויה. חלק מהאנשים הופתעו מאוד מכך שאני ישראלית ולכן הייתי צריכה לפרוק תחושות של אשמה שעלו ולזכור כי מגיע לי לחיות.

אני מבינה טוב יותר כעת עד כמה יהודיים מזרחיים ויהודים ערבים חיוניים בבניית הגשרים בין יהודים למוסלמים ובין יהודים לפלסטינים.

כיהודייה מזרחיה ממוצא ערבי עלי להשיב לעצמי את הזהות המזרחית ערבית שלי

מרצ'י שוקרון ליאור

תובל, ישראל

תרגום לאנגלית: עופר ליאור

סייעה לתרגום: ג'ואל הוכמן

הודפס מתוך רשימת הדיוור האלקטרוני של חברי קהילת הייעוץ ההדדי

